

# NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Achtste jaargang nr 2

22

juni 2013

---



**Met de lente in zicht geven onze muzikanten, jaar na jaar, de vruchten van hun noeste winterwerk ten beste tijdens hun traditioneel concert. Dit jaar werd het een gesmaakt Surprise-concert, met een heus Top-Tien-scenario. Voor een keer mochten de muzikanten zelf het programma invullen, hun voorkeur inpassen ... en, een avond lang, aan hun trouw publiek een ware muzikale top-avond aanbieden! En het werd inderdaad genieten!**

# Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester

Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij.

Voorzitter: Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32  
[willyjuwet@skynet.be](mailto:willyjuwet@skynet.be)

Secretaris: Anne-Mie Dedoncker, Bruneastraat 74, 1755 Kester – 054/56 68 63  
[adedoncker@hotmail.com](mailto:adedoncker@hotmail.com)

Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneastraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35  
[jo.vannimmen@skynet.be](mailto:jo.vannimmen@skynet.be)

Dirigent: Dorien Bosmans, Kesterweg 20, 1755 Kester – 0485/40 10 07  
[dorien\\_bosmans@hotmail.com](mailto:dorien_bosmans@hotmail.com)

Verantwoordelijke

Instrumenten: Jo Van Nimmen

Partituren: Geertrui Feytens

Activiteiten: Kirsten Musch

Website: [www.fanfarekester.be](http://www.fanfarekester.be) Webmaster: Marcel Vellemans

Repetitielokaal: Jagershof, Bruneastraat 36, 1755 Kester

Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960

BICC KREDBEBB

NAKLANKEN

Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392

Eindredactie en

verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, Voorzitter.

-----

Inhoud van nummer **22**, het tweede nummer van de achtste jaargang:

Surprise-concert	blz 1
Colofon	blz 2
Zich-goed-voelen...	blz 3
Echo's van 't concert ...	blz 4 - 5
Een dorpscafé	blz 6 - 8
Uit de fanfarefamilie:	blz 9
Rouwend afscheid nemen	blz 10 - 11
Uit de agenda	blz 12
Op de agenda	blz 13
Ook schilderen is muziek	blz 14
Onze sponsors	blz 15
Muziek in de tuin	blz 16

**Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken.**

## ‘Zich goed voelen’ klinkt als muziek...

Wanneer men uit een concertzaal stapt, waar men een avond lang werd ondergedompeld in heerlijk gebracht harmoniemuziek, blijft die muziek nagalmen in het hoofd, draagt men de melodieën mee naar huis. Wanneer men, zoals dit jaar, de pech heeft brutaal in een heuse sneeuwstorm terecht te komen, wordt het wel even schrikken, auto's sneeuwvrij maken, huiverend het ondergesneeuwde wegdek oprijden en pogen veilig en ongedeerd thuis te geraken.

Maar na dit winters intermezzo keren de diverse nummers van de muzikale top-tien stilaan terug en is het nagenieten, een avondvullende en deugddoende ervaring. Alleen wie het concert heeft beleefd kan dat zalig gevoel van een heerlijk muzikaal bad opnieuw oproepen. Die ervaring geldt niet alleen voor de luisteraar, maar meer nog misschien voor de dirigente en haar muzikanten. Het schaafwerk van maanden, het inleven in de wisselende partituren, de talloze instructies van Dorien voor nuances en dynamiek, het zoeken naar de hoogst haalbare muzikaliteit, worden plots, een avond lang, intens herbeleefd op dat hoge podium, onder helle spotlichten, voor een luisterbereide volle zaal trouwe muzikliefhebbers. Creëerden zij samen muziek met al de verworven ingrediënten, tevens voelden zij zich ook goed in dat grote veld van gelijkgestemden. En dat gevoel klonk voor ieder van hen even zalig als heerlijke muziek. De sneeuw en de moeilijke wegen, zij deerden amper. Een geslaagde muzikale avond overstemde bij de meeste onder hen, ongetwijfeld, de pittige grillen van de natuur. **Goed werk leveren, dat voelt zo goed...**

Soms echter keert na de euforie van een geslaagd optreden de nuchtere realiteit van elke dag terug. Als valse noten kunnen externe klanken het goede gevoel verstoren. Dat het hier al eerder aangekondigde gemeentelijk Muziekoverleg dode letter bleef, geen echo kreeg in pers en communicatie, dat geplande optredens plots en onverklaard worden geschrapt... Het zijn krassen die niet thuishoren op ons muzikaal gevoel. Zullen we ze maar vergeten? En met ongerepte muziek herbeginnen als op een nog onbemand podium, waar straks toch weer onze muzikanten hun publiek een goed gevoel zullen bezorgen...





**Terugblikken op het Surprise Concert** van zaterdag 23 maart 2013 is opnieuw duiken in een zaal vol trouwe muzikliefhebbers, in een warm decor met sfeervolle verlichting, rond een podium gevuld met 32 muzikanten, met een dirigente die elegant en strak haar harmonie begeleidt naar wat iedereen, op en rond het podium, verwacht en verhoopt: een fijne muzikale avond.

En dat werd het! De echo's uit de zaal waren laaiend, het applaus van harte en dankbaar geschonken, de stilten veelzeggend. Ook de dirigente, maandenlang aan de slag om het nieuw programma tot in de puntjes voor te bereiden, was in de wolken. Getuige hiervan is de mail die Dorien daags na het concert naar haar muzikanten verstuurde:

*Langs deze weg nog eens een dikke proficiat voor jullie prestatie van gisteren! Dank zij de goeie concentratie werden alle stukken voor 99% vlekkeloos uitgevoerd. En nog belangrijker: dankzij jullie plezier tijdens het musiceren hebben we muziek gemaakt. Verschillende nuances, dynamiek, muzikaliteit.. 't was allemaal aanwezig en jullie hebben mij weer 'kiekebisj' bezorgd! Jullie hebben jezelf opnieuw overtroffen, waarvoor heel veel dank!*

Wie die vele winterse repetities heeft meegemaakt kent de enorme inzet die gevergd wordt, om partituur na partituur in te studeren, ogen, oren en vingers te oefenen, op weg naar dat magische einddoel: **Muziek!**. Wanneer men er uiteindelijk in slaagt om dat heerlijke moment te bereiken op de avond van het concert, dan is de voldoening voor ieder afzonderlijk en voor de groep even magisch als hemels. En als prettig gevolg: het enthousiaste publiek kijkt al uit naar het volgende optreden...

Wat stond er die avond van 23 maart op het programma?



Het was een volwaardige hitparade, een **Tien om te Zien**, gearrangeerd door Dorien:

- 10 - Music from Gladiator (Hans Zimmer, arr. John Wasson)
- 9 - Surprise Western Mix (arr. Robert Smith)
- 8 - El Bimbo (C. Morgan, arr. Naohiro Iwai)
- 7 - La vita é bella (Nicola Pivani, arr. Silvio Coriglione)
- 6 - Dances with wolves (aar. Jay Bocook)
- 5 - Pirates of the Caribbean (Hans Zimmer, arr. Ted Ricketts)
- 4 - Shrek Soundtrack Highlights (John Powell and Harry Gregson-Williams, arr. John Moss)
- 3 - Tequila (Chuck Rio, arr. Masato Myokoin)
- 2 - Moulin Rouge (arr. Michael Brown)
- Supertip*: I Will Follow Him
- 1 - Queen in Concert (arr. Jay Bocook)



Een gemeend en **Groot dankwoord** willen we hier vastleggen, uiteraard voor Dorien en haar muzikanten, maar ook voor allen die in de zaal zorgden voor licht en sfeer, voor drank en verfrissing, voor het gemeentelijk podium, voor de doeken en schermen, voor de techniek, voor de bloemen allerhande. Speciaal dank aan Marcel voor zijn geslaagde presentatie op groot scherm van alle sponsors en steunverleners, voor en na het concert en tijdens de pauze. Zij verdienen inderdaad deze attentie! Ook voor Isabelle Bosmans, de presentatrice van dienst, waren en zijn er welverdiende bloemen en woorden van dank. Maar dat we opnieuw zoveel tastbaar beeldmateriaal kunnen tonen van deze heerlijke avond, is te danken aan Suzanne Declercq, die inmiddels zo ervaren is geworden in de job om, zonder te storen, rond het podium te sluipen en alle muzikanten in de lens van haar fotoapparaat te vangen...









## Kester blijft in beeld...

Twee grote foto's die we niemand in Kester mogen onthouden! Ooit, in 1992, sierden zij de publicatie (Sphère) die het toenmalige SABENA als lectuur meegaf aan zijn reizigers die over de oceaan naar de Verenigde Staten vlogen. Geboren Kesterling Paul Danau was een van hen. Via Paul belandde het tijdschrift in Kester bij Jeannine Leheuwe-Bouvard, die het zorgvuldig bewaarde...Het beeld van een heerlijke zondagse kaartmiddag **ten huize Edgard Van Hoedenaghe, Bruneastraat 23**. Ooit, een halve eeuw geleden, was zijn vader, Nestor Van Hoedenaghe, vanuit dit dorpse plekje, de voorzitter van onze fanfare.

Zo zagen ze er uit, een kwart eeuw geleden, Edgard Van Hoedenaghe (+ 1990), zoon Nestor, Danny Leheuwe, Frans De Leener (+ 2002), Pierre Van Schepdael, Frans Leroy (Frans de Kalier) (+), Arthur Brisaert (+ 1994), Richard Cromphout (+ 2008), Willy Van Ongeval, Remi Moonens (+ 2011), Nestor Decoster en Gust Ameys (+ 2002.) . En wie nog meer?

**Een achtste jaar al voor onze *Naklanken*, wat een weelde!** Voor 2013 is de steun aan onze Koninklijke Fanfare hernieuwd. Nieuwe steunverleners zijn nog altijd welkom! **Ter herinnering:** een steunabonnement op *Naklanken* blijft €5,- kosten, steunende leden schenken €20,- en aan de gulheid van onze sponsors leggen we alleszins geen limieten op. Een gezellige tip: schenk een abonnement aan uw familieleden die Kester hebben verlaten en toch graag nog een Kesterse echo, zij het wat *Naklanken*, willen horen. Het rekeningnummer vindt men op p.2, compleet met IBAN en BIC-nummer.



*Een stijlvolle escorte voor de Heidetoht op zondag 5 mei 2013*



## *Uit de fanfarefamilie...*

In de jongste nummers van *Naklanken* kreeg deze rubriek uitzonderlijk veel aandacht! Van keer tot keer mochten we geboorten in de gezinnen van onze muzikanten aankondigen, het groeiproces van andere peuters volgen en steeds weer nieuwe blije meldingen en frisse foto's afdrukken.

### **Geboorte van Viktor...**

Op 20 februari 2013 werd **Viktor Kryeziu** geboren, het zontje van **Geertrui Feytens** en Edmond Kryeziu. Meteen werd het voor oma Anne-Mie een dubbel feest. Niet alleen kreeg ze aldus haar eerste kleinzontje op de schoot, maar bovendien vestigde Geertrui zich in De Ham 10 te Kester. Een foto van Viktor reserveren we voor ons volgende nummer van *Naklanken*.

### **...en van Ruben**

Eva Stoffels en haar Bruno Janssens waren jarenlang zowat de onthaalouders van onze muzikanten in het Jagershof. Met de jaren groeide ook een warme band van vriendschap en vertrouwelijkheid, zodat, bij de geboorte van hun zoon **Ruben**, deze er meteen een ganse muzikale familie bij kreeg... **Ruben Janssens** werd geboren op 6 januari 2013.



... **en ook** in de familie van onze voorzitter en Christiane viel een geboorte te noteren. Op maandag 6 mei werd immers te Herentals hun kleindochtertje **Rani Juwet** geboren, dochter van Bart en Sigi, klein zusje van Nathalie, Mirko, Fausto en het sterrenzusje Ziva.

## Rouwend afscheid nemen...



Op Sint-Valentijn, 14 februari 2013, is **Maurits Favaits** overleden te Brussel in het Sint-Jansziekenhuis. Geboren te Herfelingen op 11 mei 1939 en echtgenoot van Frieda Segers, was hij een der kernfiguren van het Kesterse gemeenschapsleven. Als schooldirecteur kende hij al zijn leerlingen. Als lid van of als leidende verantwoordelijke, op straat of op het toneelpodium, onder vrienden of bij onbekenden, Maurits was steeds zichzelf, open uitnodigend, vertrouwd en monkelend, tot een gesprek of een kwinkslag bereid. Ook de muziek kreeg een plaats in zijn hart en zijn leven, en de fanfare kon rekenen op zijn milde steun, maar het zingen bleef hem dragen, boeien en levensadem geven. Een leven als een lied, onuitputtelijk schoon!

Geboren te Ronse op 1 april 1941, overleed te Kester op 13 december 2012 **Dokter Yves Schiettecatte**, echtgenoot van Béatrice Combes. Waar hij woonde, op een der mooiste plekjes van ons dorp, halverwege de Kesterhoogte, lag dat dorp als het ware aan zijn voeten. Ietwat teruggetrokken, discreet in de omgang, ontging hem niets van wat zijn leefgemeenschap te bieden had. Kunst en cultuur waren voedsel voor zijn doen en denken. Niet te verwonderen dus dat ook het bestaan en de werking van onze harmonie hem ter harte ging, en vanaf de eerste dag kon rekenen op zijn aandacht en onvoorwaardelijke steun.







Op 8 december 2012 overleed te Pepingen **Nestor Van De Ville**, zoals reeds gemeld in het vorige nummer van *Naklanken*. Minder dan drie maand later, op 20 februari 2013 overleed er in het W.Z.C. Vander Stokken ook zijn echtgenote **Maria Pocquet**, geboren te Kester op 17 december 1922, (Bruneaustraat 28). Zoals op die avond van 7 september 2008, toen hen een memorabele serenade werd gebracht voor hun briljanten huwelijksverjaardag, hebben we ze nogmaals samen willen tonen, dankbaar om hun jarenlange gulle steun en oprechte vriendschap. .

In dezelfde *Naklanken* als haar neef Maurits Favaijs, moeten we **Margriet Juwet** een plaatsje tot afscheid geven. Geboren te Kester op 6 november 1919 is zij te Gooik in het WZC Eyckenborch op 25 april 2013 overleden, op weg naar haar 94<sup>ste</sup> verjaardag. Die lange levenswandel heeft ze goed besteed. Steeds opgewekt en immer tot handelen, helpen en troosten bereid, was zij, aan de zijde van meester René Segers, voor dorp en parochie, voor de Chiro-jeugd, de gepensioneerden, de zieken, behoevenden, rusthuisbewoners of thuisverpleegden, het passend antwoord op alle verzoeken. Met haar zonnige lach, stralende ogen en opgewekte stem, blijft ze iedereen nabij, zelfs na haar stille aftocht. Onze dankwoorden zijn niet dragend genoeg om u, Margriet, passend te eren!



## *Uit de agenda...*

Naast het lenteconcert van 23 maart, zorgde de harmonie voor het opfleuren van de plechtige **Paasviering** op 31 maart. Andermaal werd het een muzikaal fel gesmaakte bijdrage op deze kerkelijke Hoogdag. Een goedgevulde kerk kreeg een fijne keuze passende muziek te horen. En de muzikanten mochten van voorganger E.H. Jaak Langhendries een met applaus beaamde waarderende lof ontvangen.

**De Heidetocht op 5 mei 2013** gooide alle winterse miserie af en werd, op de opgefriste Heide, een ware zonnenamiddag, weliswaar met af en toe een venijnig frisse bries. Talrijk waren de aanwezigen, van de Heide-wijk en uit het verdere dorp, een keure muzikanten en een prachtige escorte van acht ruiters. Alweer een onvervalste traditie die in ere moet worden gehouden! Het *pleidooi van Brigitte* om dit unieke stukje natuur respectvol te betreden kan men in *Naklanken* enkel toejuichen en onderschrijven.



### **De Kermis op zondag 26 mei**

Met de natte editie van vorig jaar in het geheugen en met de dreigende taal van onze weermannen en -vrouwen der jongste weken en maanden, keek menig kesterling met bang hart uit naar onze kermisdag 2013. En werkelijk, het begon druilerig en kil. Om 6 uur in de ochtend beloofden de lage wolken weinig goeds, zodanig zelfs dat de muzikanten moesten schuilen in een inderhaast geopende tent aan 't voormalige 'Bergsken Op'. Maar noch de ruiters noch de bedevaarders ontbraken op het appel. Met volle moed en een veilig regenscherm gewapend begonnen zij aan hun lange tocht naar Herfelingen en Oetingen.



De regengoden zagen in dat zij al voor genoeg kwelling hadden gezorgd, en spraken af dat de lange Weg Om en de latere 'kleine' processietoetocht toch droog zouden kunnen verlopen, de diverse groepen in hun feestelijke gewaden en onze muzikanten, haast voltallig aanwezig, in grote doen!. Waarvoor dank hierboven en hier beneden! Nu kon de kermis echt beginnen, zelfs zonder de traditionele zomerswarme zon!



*Kermismorgen 2013, 06u15, grijze lucht, glimmende straat...  
en, op de achtergrond, verregende muziek...*

## *Op de agenda...*

... staat nu een **welverdiende vakantie** voor iedereen. De uitzonderlijk lange winter, over zowat acht gure maanden gespreid, heeft de honger naar zon alleen maar groter gemaakt. Laat er ons dan ook van genieten, in alle eer en deugd, wanneer zij zich gewaardigd te schijnen doorheen het wolkendek. Want o zo snel zal augustus voor de deur staan met het hernemen van de repetities, de plannen voor het optreden op de Gooikse **Jaarmarkt** op 28 september 2013, , het jaarlijkse **eetfestijn** op 26 en 27 oktober, het **11 november-herdenken** te Kester en het alweer winterse **Kerstfeest** op 25 december..Maar daarover meer in de volgende *Naklanken* van oktober.

**Men notere, nu al, dat het volgende lenteconcert zal plaats hebben op zaterdag 29 maart 2014 in de vertrouwde zaal 't Jagershof.**

## *Ook in schilderen zit muziek en poëzie....*

Naklanken 8 (uit 2008) getuigt op de frontpagina van het schildertalent dat in onze harmonie schuilt. Aangepord door saxofonist **Jef Van Diest** werden de talenten blootgelegd, met enkele indringende lessen compositie en kleurbehandeling opgehoogd, en klaar gestoomd om op een zonnige zaterdagmorgen (2 augustus) op de Kesterheide onbevange de blanke panelen recht in de ogen te kijken...

Zelf kunstschilder, al jaar en dag, dag en nacht, aan 't vak verknocht, en toch een trouwe muzikale soldaat in onze fanfare, toont Jef geregeld zijn jongste creaties, zoals tijdens *Artistiek Mozaïek*, ons Ceciliafeest van 2010, zoals recent nog te Herne in Hof ten Driesch.

Weldra, op vrijdagavond 6 september 2013, brengt hij, in de Oude Schepenbank te Sint-Kwintens-Lennik, een overzichtstentoonstelling die we niet willen missen. In dit unieke kader, gelegen tegenover zijn nu verdwenen geboortehuis, zal Jef alle weekends van september lang, een keuze tonen uit zijn omvangrijk oeuvre. Een uniek kader, maar ook een unieke gelegenheid om een fijnbesnaarde kunstschilder te eren, die dankzij zijn muzikaal talent en zijn stille hartelijkheid bovendien een warme plaats inneemt in onze fanfarefamilie. **Men zegge het voort!**



‘Ritmisch Alternatief nr 1’ (acryl op paneel)



## ***Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!***

De subsidiërende overheden: **Provincie Vlaams-Brabant** en **Gemeente Gooik**  
 De **parochie Sint-Martinus Kester**, het **Gild van het Paardenvolk Kester** en  
**OKRA – trefpunt Kester**  
**Michel Doomst**, burgemeester  
**Inge Jacobs**, schepen - Heidestraat 9, Kester  
**Architectenbureau Simon De Boeck** – Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)  
**Jos Walravens** – Molenstraat 33, Kester  
**Herman en Rosita Dewit** – Molenstraat 62, Kester  
**Remitrans** – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)  
**A.D. Delhaize** (Julien en Greta Schelck) – Edingssesteenweg 70, Gooik  
**Century 21 VMT NV** – 1740 Ternat, Assesteenweg 243 (0473/74 19 12) en  
 1755 Kester, Edingssesteenweg  
**n.v. Olympia**, – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23)  
**De Knijf Drukkerij** – Gooik, Edingssesteenweg 51 (02/532 44 37)  
**Peter Minnaert** – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
**bvba Vanden Daele** – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)  
**ALU-PVC Bellemans** – Kester, Edingssesteenweg 315 (054/56 65 05)  
**Garage–Carrosserie P. Christiaens** – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)  
**Apotheek Peggy De Pril** – Kester, Edingssesteenweg 268 (054/56 76 67)  
**Verzekeringkantoor Solange Limbourg** – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)  
**Bloemen 't Heideroosje** – Leerbeek, Edingssesteenweg 181 (02/532 12 86)  
**SDS Verandabouw** – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32)  
**Veterinair Quadrant** – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)  
**Café-Feestzaal Jagershof** – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)  
**Marc Noël, 'Management et Sécurité'**, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61)  
**Uitvaartverzorging Heymans**, Edingssesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)  
**Hoeve van het Waterblok**, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)  
**Albert (+) en Augusta Vanrompaey – Musch**, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove  
**Gilbert Van de Ville**, Kester, Bruneaustraat 6  
**Elektro Tondeur** – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23)  
**Romaine Van der Eeckt**, Kester, Warandestraat 50  
**Familie Minner-Kestens**, - Kester, Schoonscheenstraat 5  
**Wijnhandel Terlinden** - Herfelingen, Terlindenstraat 16 (02/396 22 61 of 0474/599 888)  
**Bvba Cochez** – binnenhuisinrichting, Kester, Edingssesteenweg 301 (054/56 82 58)  
**Cyclo Cosyns** - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73)  
**Bakkerij Vansnick**, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)  
**Beenhouwerij Jos** - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)  
**'t Kippenhof** – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27)  
**Verzekeringen Pierre Bouteille bvba** – Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen **anoniem** te blijven, **alle steunende leden** en de vele **abonnees** van onze **Naklanken**, samen meer dan 250 gezinnen!

**Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt!**

*Poëzie is ook muziek...*

*muziek is ook poëzie.*



**Wanneer de lente zwijgt en de zomer zijn warmte slechts spaarzaam laat voelen, moeten, noodgedwongen, de lentebloemen ons vertellen hoe mooi een voorjaar kan zijn, hoe kleurig zij een tuin kunnen hertekenen en betoveren, hoe verleidelijk zij de zon kunnen uitdagen... en hoezeer zij de dichters tot heerlijke poëmen kunnen inspireren. Er leeft zowaar muziek in onze tuin!**